

Deze editie heeft als thema: **‘diepte’**

Van de redactie

Het woord ‘diepte’ is in de kern een ‘aards’ begrip. Als we over diepte hebben dan is letterlijk met dit woord een soort plaats met een bepaalde afstand bedoeld, bijvoorbeeld: de diepte van de zee, of diepte van een ravijn. In de figuurlijke connotatie komt de emotionele betekenis van het woord naast de eigenlijke betekenis te staan, zoals: iemand die in een diep dal zit, of de ‘diep’-gang van een gesprek, enz. Uiteindelijk wordt deze emotionele betekenis veel meer gebruikt dan het aardse begrip. Alleen kunnen we pas deze emotionele kant van het woord begrijpen als wij de aardse variant hebben kunnen ervaren, zoals o.a.: ‘dat laat diepe sporen achter’. Hierin houdt het woord ‘diep’ een gevoelswaarde in, maar we kunnen ons dat voorstellen aan de hand van onze ervaring wat ‘sporen’ zijn. Diepte wordt vaak in verband gebracht met ‘oppervlakkigheid’, maar dan als tegenstelling. We gebruiken het woord ‘diepte’ dan vaak als een soort overtreffende trap, ondanks dat we het dan niet als ‘diepste’ weergeven, bedoelen we het wel zo. We kaarten het aan om een overduidelijk verschil hierin aan te geven. Dat kunt u o.a. lezen in het stuk ‘Dat raakt diep’, waar het gaat over opvattingen over mensen die niet behoren tot de groepen in de samenleving die geaccepteerd zijn, of waar in de algemene opinie ‘wat’ mee is. Ongezouten kan men in anonimiteit van het internet zijn of haar mening ventileren. Zonder enige diepgang worden etiketten op mensen geplakt en worden confronterende toeschrijvingen het ‘raam uit geslingerd’. Daarin is voor mensen die geloof als de kernwaarde zien van hun bestaan natuurlijk geen ruimte voor. Daarin dienen zij het verschil te maken. Je kunt als gelovige daar echt niet omheen. Je zult in het gezicht van de ‘ander’ het goddelijke moeten ervaren. Daar past bothedheid helemaal niet bij. Leest u daarvoor het stuk: ‘diepte-diaconaat’. Ook kunnen we diepte ervaren als een donker gat, iets dat wij dan niet goed kunnen duiden. Het woord ‘diepte’ staat dan voor het onbekende. En het onbekende boezemt angst in. Het kwetsbare komt tot uitdrukking. We weten niet wat we dan moeten doen. In hoe wij die ander in de donkere diepte kunnen ontmoeten, ligt dan voor ons een opdracht.

Ziet u daarvoor het hiernavolgende stuk van Roos Ritmeester. Veel 'on'-aardse verdieping en leesplezier toegewenst.

HvdW

Diepte

'De laatste tijd gaan de gesprekken die ik heb vaak meteen de diepte in', dat zei een man, die onlangs te horen heeft gekregen dat hij een levensbedreigende ziekte heeft. Ik ken hem als een levenslustig, bourgondisch mens. Dol op gezelligheid en de goede dingen van het leven die hij graag deelt met anderen.

De moeilijke dingen van het leven blijken minder gemakkelijk te delen. Ook die ervaring maakt hij nu mee. Mensen met wie hij veel van het goede deelde, kunnen niets met de situatie waarin hij nu zit. Na wat onhandige pogingen om op de oude voet door te gaan, haakten ze al vrij snel af.

Een pijnlijke, teleurstellende ervaring is het, als mensen zo geen raad weten met de kwetsbaarheid waarin de ander van het ene op het andere moment terecht gekomen is. Pijnlijk voor degene die in de steek gelaten is, maar ook pijnlijk voor de afhakers, want ik geloof dat het niet (alleen) maar oppervlakkigheid en een gebrek aan inlevingsvermogen is dat mensen zo doet handelen. Zou het niet eerder angst zijn? De angst voor het onzekere van ons bestaan. Het besef dat ons leven in één klap helemaal anders kan zijn. Een zo enge gedachte, dat die maar beter meteen de kop kan worden ingedrukt? Gauw terug naar het vertrouwde goede leven op de oude voet, dan maar zonder die ene.

Ik moest denken aan het Sabbats gebod – in Deuteronomium 5. Daar staat in het 15^e vers: 'Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde.' Die opdracht gaat niet zozeer om het herinnering brengen van een historische gebeurtenis uit een ver verleden, maar – zo lees ik het – om het besef dat wij kwetsbare, afhankelijke mensen zijn. Hoe wij ook proberen weg te vluchten van die gedachte, zo is het leven op aarde. Ieder mens kan getroffen worden door ziekte en verlies. Het goede leven kan omslaan in een leven op de vlucht. Met dat laatste worden wij nu heel hard geconfronteerd.

Drukken wij die gedachte, dat besef van kwetsbaarheid ver weg, dan blijven we in Angstland (Egypte). Deuteronomium 5 zet ons op het spoor van een uittocht uit de angst. Het is een wegwijzer dat er een manier van leven is met al die dingen die ons in dit leven kunnen overkomen.

De diepte ingaan, je eigen kwetsbaarheid en die van de ander onder ogen durven zien is geen gemakkelijke opdracht in deze wereld. Het vraagt moed en wijsheid. Moge Gods Geest ons daartoe inspireren.

Roos Ritmeester

Van de kerkenraad

De kerkenraad heeft in haar twee laatste bijeenkomsten –een vlak voor de zomervakantieperiode en een direct daarna- diverse onderwerpen behandeld.

In de eerste plaats was dat natuurlijk het jaarprogramma. Dat boekje (“Japro” in jargon) is op de zg. “startzondag” uitgereikt of kort daarna toegezonden. Een merkwaardige term eigenlijk – startzondag. Er start immers geen kalenderjaar en evenmin een kerkelijk jaar.

Kennelijk is ons jaarritme zo door de zomervakantie-periode bepaald dat september als de startmaand voor het “gewone” levensritme wordt ervaren. Door mijn vroegere beroep (orkestmusicus) voelde ik het jarenlang ook zo: 1 september was een soort nieuwjaarsdag! Het werken aan zo’n boekje is meer dan “even alles op een rijtje zetten”. Het is wikken en wegen. Wat blijft gehandhaafd? Wat kan of moet anders? Wat is de beste spreiding van activiteiten over het jaar? Hoe stemmen we activiteiten als de Kruispoortbijeenkomsten en de thema-avonden af op het jaarthema van de Remonstrantse Broederschap? Enfin, het resultaat heeft een ieder inmiddels kunnen zien.

Het werken aan het beleidsplan nadert zijn eindfase. In de laatstgehouden Algemene Vergadering hebben we jullie dat beleidsplan aangekondigd. Bij het opstellen daarvan wordt dankbaar gebruik gemaakt van de uitkomsten van de vorig “seizoen” gehouden gemeente-avonden.

Een belangrijk punt in de kerkenraad vormen ook de conclusies uit het jaargesprek met onze predikante en een vertegenwoordiger van

de Broederschap. In dat gesprek bleek dat Roos haar taakomvang sinds vorig jaar fors heeft overschreden. Er moeten dus prioriteiten gesteld worden. Dat is echter met onze zeer gemotiveerde predikante een lastig onderwerp. Het hoofdaccent ligt bij de kerkdiensten en het pastoraat. Maar daar blijft het niet altijd bij, zoals in het jaarprogramma is op te maken. Wel is afgesproken, en daar is/wordt de gemeente over geïnformeerd, dat er beperkingen worden gesteld aan de bereikbaarheid en beschikbaarheid van Roos.

Het niet-doorgaan van de Buitendag is geëvalueerd en de kerkenraad beraadt zich over een mogelijk andere opzet.

Tenslotte is ook gesproken over de deelname van onze gemeente aan de Monumentendag en aan de Culturele Zondag – deze laatste is op 11 oktober. Er komt een expositie van leden van onze eigen Remonstrantse gemeente die geopend wordt op vrijdag 9 oktober (16.30 uur). Er zullen ook een paar gedichten worden voorgedragen en er is een kleine muzikale bijdrage.

Kortom: er is duidelijk gestart!

*Namens Uw kerkenraad,
Menno Boetes- voorzitter.*

Diaconale collectes

22 november: *Kinderen in de Knel*

Gezinshuizen voor pleegkinderen in De Glind.

Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar. Door moeilijke omstandigheden en aanleg kunnen ze gemakkelijk in de knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45000 kinderen uit huis geplaatst.

De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle toekomst te geven.

De Rudolphstichting ontwikkelt vernieuwde zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en in de rest van Nederland. Daardoor krijgen deze kinderen de kans die ze verdienen in een inspirerende en veilige leefomgeving.

De Glind is een dorp waar verschillende kinderen zich positief kunnen ontwikkelen. Of ze nu verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn, psychische of gedragsproblemen hebben, het blijven kinderen die hulp nodig hebben. De Rudolphstichting wil een omgeving bieden waarin deze kinderen kunnen leren spelen, leren wonen en leren werken.

Voor een goed leefklimaat in De Glind, investeert de Rudolphstichting in mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en ontmoeting, zodat zowel de uit huis geplaatste kinderen en jongeren als de andere inwoners zich thuis voelen in De Glind.

In De Glind wonen ongeveer 120 uit huis geplaatste kinderen en jongeren, met name in een gezinshuis.



Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met andere organisaties of personen. Zij hebben een directe

relatie met het werkveld waarvoor het project is bedoeld. Dit garandeert dat een project echt waardevol is en dicht bij de behoefte staat van kinderen en jongeren die de hulp nodig hebben.

In elk project werkt de Rudolphstichting toe naar verzelfstandiging, zodat het project ook zonder de financiële inbreng van de Rudolphstichting kan blijven bestaan. De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg.

Voor het uitvoeren van innovatieve projecten kan de Rudolphstichting niet zonder de steun derden. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste kinderen.

U kunt de Rudolphstichting steunen door een donatie over te maken naar: IBAN:NL60 RABO 0150 0022 97.

25 december: *Solidaridad*

HELP MANGOBOEREN IN INDIA

Voor de campagne 'Daar plukken de boeren de vruchten van' vraagt Solidaridad steun voor mangoboeren in India. Zij werken hard aan het verduurzamen van de groente- en fruitsector, zodat het fruit of het sap dat u in de winkel koopt onder eerlijke omstandigheden geproduceerd wordt.

Met projecten in onder andere Brazilië, Peru en India helpen zij arme boeren hun inkomsten te verbeteren door op een duurzame manier te telen, met minder schade voor mens en milieu.

In Peru is Solidaridad al meer dan tien jaar actief en hebben zij zichtbaar bijgedragen aan verbeteringen voor de hele gemeenschap!

In India worden nu de eerste stappen gezet en dat is keihard nodig. Boeren werken onder zeer ongezonde omstandigheden en verliezen soms wel de helft van hun oogst door simpele dingen als het gebrek aan goede opslagmogelijkheden. Ook het milieu heeft zwaar te lijden door uitputting van de grond en overmatig gebruik van pesticiden. Dat kan en moet anders! Helpt u mee?

Verhalen en voorbeelden van mensen die door uw donaties geholpen worden kunt u vinden op de website www.solidaridad.nl.

Uw donatie kunt u overmaken naar: IBAN NL63 INGB 0001 8044 44 t.n.v. Solidaridad o.v.v. mangoboeren India

Op de penning 1

Energieverbruik



Op 10 juli 2015 viel de jaarnota van het energiebedrijf op de Remonstrantse mat. Het oog valt natuurlijk gelijk op het bedrag wat eventueel nog betaald (of ontvangen) moet

worden. Dit jaar kunnen we € 384,66 tegemoet zien van het energiebedrijf.

Voor de aardigheid heb ik wat jaarnota's naast elkaar gelegd en daar kwam het volgende beeld uit:

Jaar	Gasverbruik	Energieverbruik
2014/2015	2.440 m3	314 KWh
2013/2014	2.777 m3	342 KWh
2012/2013	3.066 m3	427 KWh
2011/2012	3.073 m3	430 KWh
2010/2011	2.372 m3	524 KWh
2009/2010	3.310 m3	724 KWh
2008/2009	3.326 m3	642 KWh
2007/2008	3.045 m3	637 KWh

Wellicht door de vervanging van de kachels de afgelopen jaren, nog meer bewustwording van ons energieverbruik lijkt het erop dat we structureel minder energie verbruiken. Ook dit jaar hebben we kunnen profiteren van de relatief zachte winter.

*Uw penningmeester
Kees de Langen*

Diepte – diaconaat

Bij het denken over diepte op dit moment is het voor ons onmogelijk om niet iets te schrijven over de diepte van de wanhoop van mensen die angstig en hongerig onderweg zijn naar een ander land. Al die mensen op drift! De redenen om te vluchten zijn legio, brute verkrachtingen van vrouwen en meisjes in oorlogsgebieden, iets anders geloven of niet kunnen zwijgen over het onrecht dat je in je land ziet; en dan nog de verwoestingen, de bommen waar vele onschuldige mensen/kinderen slachtoffer van worden. Veel mensen zijn niet meer veilig op de plek waar ze wonen. U ziet vast ook de beelden in het nieuws.

Diepe pijn, wanhoop, een totaal gebrek aan toekomstperspectief en geen weg zien om een normaal leven te leiden. Wat doe je dan als bijvoorbeeld ouders van (jonge) kinderen?

En dan ben je veilig als je de grens over bent van een Europees land. Wat zal dat allemaal aan diepe gevoelens in je oproepen, veilig zijn met je (jonge) kinderen bijvoorbeeld. Ik zag ergens een foto van een jong echtpaar met twee meisjes van 1 en 3 jaar, die na een hele lange en langdurige reis, ook met een bootje over zee.

Als er iets is dat diep zit, zal het ook de hoop zijn, dat er wel toekomst is en dat er plekken zijn op deze wereld zijn waar je vrij kunt zijn en veilig bent. Is het dat wat mensen de moed geeft om zulke risicovolle reizen te beginnen? U kent vast de tekst van Vaclav Havel over hoop (een gedeelte):

Diep in onszelf dragen wij de hoop.....een kwaliteit van de ziel.....'

En dan? Dan komen grote groepen mensen de grenzen van Europa over. Voelt u ook een zekere verlegenheid als u al die verschillende berichten ziet met hun grote verscheidenheid. Wat is goed om nu te doen? Gastvrij zijn of in de regio opvangen. Zoveel dilemma's! Maar laten we wel naar houdbare antwoorden zoeken, naar rechtvaardigheid. Laten we troosten en geloven dat we als gelovige mensen een verschil kunnen maken.

Zegen van onrust

Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden, halve
waarheden en oppervlakkige relaties
zodat er diepgang is in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te kunnen maken in deze wereld. Zodat we doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Deze tekst wordt toegeschreven aan Franciscus, maar zeker is het niet.

Uw diaconale commissie

Wel en Wee

Lustrumverjaardagen:

Mevrouw M. Burger-Voshol viert 23 november haar 75^{ste} verjaardag en op 28 november wordt ook mevrouw A.P. Korpershoek-Verbaan 75 jaar. Mevrouw M.E. Berg-Overeijnder wordt 29 december 70 jaar.



Wij wensen hen veel geluk en nog vele jaren in goede gezondheid toe.

Lustrumhuwelijk:

De heer en mevrouw Zwiers zijn 9 november 60 jaar getouwd.

Wij wensen hen van harte geluk en voor de toekomst alle goeds toe.

Op de penning 2

Energiebelasting

Ook dit jaar is door de penningmeester bij de belastingdienst een verzoek ingediend om (een gedeelte van) de betaalde energiebelasting terug te vragen. Op deze aanvraag kregen wij op 8 september bericht, er wordt een bedrag van 132 euro op onze rekening gestort!.

*Uw penningmeester
Kees de Langen*

Komende preekbeurten

11 oktober	Ds. W. Dijkstra	Aanvang: 10.00 uur
25 oktober	Ds. R. Ritmeester	Aanvang: 10.00 uur
	Vriendendienst met 'Keek op de preek'	
8 november	Ds. E. Swinkels-Braaksma	Aanvang: 10.00 uur
22 november	Ds. R. Ritmeester	Aanvang: 10.00 uur
	Laatste zondag kerkelijk jaar	
6 december	Dhr. P.W.A. Overdiep	Aanvang: 10.00 uur
25 december	Ds. R. Ritmeester	Aanvang: 10.00 uur
	Kerstdienst	

Collecten van de afgelopen diensten

21 juni	Pauluskerk Rotterdam	€ 92,50
	Eigen gemeente	€ 65,35
5 juli	Predikantsplaats	€ 34,10
	Eigen gemeente	€ 30,60
19 juli	Stichting Exodus	€ 63,05
	Eigen gemeente	€ 55,95
2 augustus	Alg. kerk activiteiten	€ 33,65
	Eigen gemeente	€ 38,92
16 augustus	Fonds onderhoud kerk	€ 41,55
	Eigen gemeente	€ 34,30
30 augustus	Hospice Gouda	€ 75,80
	Eigen gemeente	€ 60,17
13 september	Predikantsplaats	€ 48,31
	Eigen gemeente	€ 43,20



Er gebeurt veel in de wereld van nu. Maar wat mij het meeste benauwd is eigenlijk dat het ons onverschillig zou laten. Ik denk dat dit één van de kernen is van het geloof. Dat je het leed of de moeite ziet van de ander en dat je daarin meeleeft. Maar wat heeft die ander daar dan aan, als zijn of haar situatie daardoor niet wezenlijk verandert. Het is ook wel gemakkelijk gezegd dat je begaan bent met het leed van een ander. Maar dan..., wat doe je eraan? Wat kun je eigenlijk doen? Wat in de collectezak gooien? Is dat voldoende? Een arm om een schouder slaan? Maar wat dan als die ander verder weg woont of vlucht of in alle ellende leeft? Je kan je er soms onmachtig en moedeloos door voelen, maar daar komt die ander niet verder mee. Dat betekent niet dat je je er mee af kunt doen, door te denken dat het toch niets uithaalt. Want dat is de dood in de pot. Zeker als men vanuit het geloof handelt. Daarmee dien je het verschil te maken: tussen oppervlakkigheid en diepgang.

In de reclamecampagne van Trouw van de laatste weken komen telkens personen aan het woord/in beeld waar dan ook een artikel



aan is gewijd in de Verdieping. De Verdieping is dat deel van de krant dat een meer opiniërend gezichtspunt vertegenwoordigt. Er is meer diepgang in de artikelen die daarin aan de orde komen. Zo ook de verhalen van vluchtelingen en ontwikkelingen in de maatschappij die de mensen van nu bezighouden. Zo komen in reclamespotjes van Trouw op de TV mensen

in beeld die een voorbeeld zou kunnen zijn voor een bepaalde groep in onze samenleving. Zij lezen dan Tweets (=korte berichtjes via de social media) voor die door anderen zijn 'gepost' op hun Tweet, die een veroordeling inhouden over hun persoonlijkheid of 'soort'. Het is confronterend als zij deze berichten voor de camera voorlezen. Het zijn vaak Tweets van mensen die van gemakkelijke oplossingen houden. Deze Tweets worden geplaatst in de wetenschap dat men

opereert vanuit de anonimiteit. En dan gaan alle remmen los, zo lijkt het wel. De onbeschrijflijke platvloersheid en onverschilligheid doet je huiveren. Als degene waarvoor die confronterende Tweets bedoeld zijn, deze berichten gaat voorlezen en je hebt die persoon in kwestie daadwerkelijk in beeld, dan breekt er iets los in je. Je kunt de emoties of gezichtsuitdrukking zien die bij hem of haar worden opgeroepen. Je ziet een mens die even kwetsbaar is, dan jijzelf bent. En je denkt: "Dit kun je zo toch niet zeggen!" Maar zeker als je het verhaal achter deze mens leest, als je dieper gaat in de ontmoeting met die ander.

Zo heeft een aantal weken geleden Gor Khatickian (28 jaar) de Tweets voorgelezen die voor hem bedoeld waren. Khatickian die op zijn twaalfde uit Armenië vluchtte, werkt fulltime op de spoedeisende hulp in het UMC. Door het generaal pardon in 2007 kreeg hij een verblijfsvergunning.

Hij leest de volgende Tweets voor: "Vluchtelingen zijn parasieten die de wereld over trekken op zoek naar een uitkering." "Stuur al die terroristen en profiteurs en andere gelukszoekers gewoon terug!" Dan zegt Khatickian in een interview: "Als mensen haatdragend zijn naar vluchtelingen, doe ik alsof mijn neus bloedt. Ik blijf vriendelijk en vrolijk. Ik gun mensen simpelweg niet de lol dat ik depressief word van hun uitspraken. Ik zou wel aan het bed willen staan van Nederlanders, die roepen dat alle asielzoekers parasieten zijn. En dan hun wonden verbinden. Hun huid weer aan elkaar naaien. Opdat ze aan den lijve ervaren dat vluchtelingen niet allemaal terroristen zijn. Of profiteur. Sterker nog: dat ze soms hard werken, klassen overslaan, geneeskunde hebben gestudeerd."

Als je dan op Youtube zijn getuigenis hoort, of je het er dan met hem eens bent of niet, dan maakt dát het grote verschil: tussen onverschilligheid en compassie. Tussen geloof en eigenbelang. Tussen onwetendheid en diepte. En Gor is zeker niet de enige. Maar de meeste anderen kennen wij niet. Het wordt tijd dat wij hun gezichten opdiepen.

HvdW

Komende activiteiten

Het thema 'Gidsen en goeroes' zal in het jaarprogramma 2015/2016 op allerlei manieren worden belicht.

Daarnaast zijn er de 'vaste', ook heel inspirerende, activiteiten zoals de lezing: 'Waar staan de Remonstranten nu eigenlijk voor' op 7 oktober door Roos Ritmeester.

Op 11 oktober neemt onze gemeente deel aan de Culturele Zondag, met een expositie en andere artistieke bijdragen uit de eigen gemeente. De opening zal plaatsvinden op 9 oktober om 16.30 uur. Wij hopen dat veel leden en vrienden hierbij aanwezig zullen zijn, omdat het immers deze keer over inspiratie gaat van enkele van onze eigen leden en vrienden. Het thema is: 'op twee benen'.



Op 4 november, 10 februari en 6 april worden avonden georganiseerd rond het thema: 'Wie is mijn gids?'

Op 15 november zal de heer Martin de Graaff, in het kader van de Kruispoortlezingen, een inleiding houden over de Soefi beweging.

'Wie is mijn gids'

rond dat thema organiseren we drie avonden.

Bijna ieder mens heeft in zijn leven wel iemand gehad die een grote invloed heeft gehad op zijn of haar levensloop. Dat kan een inspirerende geestelijk leider uit heden of verleden zijn, een figuur uit een boek, maar ook een onderwijzer, leraar, een oma of vriend. Het is mooi om te zien hoe mensen, vaak zonder het te weten, de levens van anderen positief beïnvloeden en het is goed om dat met elkaar te delen. Wij willen u uitnodigen om op deze avonden iets te vertellen over uw inspiratiebron.

Deze avonden zijn niet alleen voor leden en vrienden, ook 'mensen van buiten' zijn van harte welkom. Neemt u dus familie, burens en vrienden mee!

De avonden worden geleid door de predikante, Roos Ritmeester. We beginnen om 18.00 uur met een eenvoudige maaltijd. We eindigen rond 20.30.

Data: 4 november 2015, 10 februari en 6 april 2016.

De Soefi beweging

Inleiding door Martin de Graaff

Op zondag 15 november zal de heer Martin de Graaff een inleiding houden over de Soefi beweging.

Martin van der Graaff neemt ons mee in het levensgevoel van het universeel soefisme en wat dat kan betekenen voor onze individuele beleving van spiritualiteit. We gaan het hebben over muziek, verhalen, de visie op het leven en de manier waarop je zelf de verbinding tussen je lijf en je geest kunt versterken.

Martin van der Graaff wilde aanvankelijk apotheker worden, maar kwam uiteindelijk terecht in de ambtenarij van de gezondheidszorg. Onderweg deed hij liefde op voor liederen, verhalen, geschiedenis, cabaret en levensbeschouwing. Sinds 2003 is hij gegrepen door het universele soefisme.

Op de penning 3

Subsidie aanvraag Fonds COS

Bij de Landelijke Vereniging van de Remonstranten is een fonds aanwezig (Fonds COS), waar kleine gemeenten een aanvraag kunnen doen voor een bijdrage in de kosten van bepaalde kerkelijke activiteiten. In mei 2015 is hiervoor een aanvraag ingediend en onlangs ontvingen wij bericht dat we een bedrag van 650 euro tegemoet kunnen zien voor de geplande kruispoortactiviteiten 2015/2016.



*Met vriendelijke groet,
Uw penningmeester*

Landelijke activiteiten

Gidsen of goeroes?

**Datum**

5 oktober

tijd

17.30 uur

locatie

[Breda](#)

Op 5 oktober staat het 'amorele systeem waarin wij leven' centraal aan de hand van de bevindingen van Joris Luyendijk in de Londense City, met een maaltijd vooraf. De avond wordt begeleid door Christiane Berkvens – Stevelinck.

Goeroes

**Datum**

6 oktober - 3 november

tijd

20.00 - 21.30 uur

locatie

[Utrecht](#)

Vijf sprekers vertellen over hun goeroes. Wie inspireerde hen? En zijn er ook foute goeroes? Wie zijn jouw goeroes eigenlijk? Veel ruimte voor gesprek. Pieter Dronkers begeleidt de groep. De data zijn 6 oktober, 13 oktober, 20 oktober, 27 oktober en 3 november.

Ahmed Aboutaleb, Arminiuslezing 'Ik sta voor...'

**Datum**

7 oktober

tijd

20.00 - 22.00 uur

locatie

[Rotterdam](#)

Burgemeester Ahmed Aboutaleb houdt de Arminiuslezing dit jaar en spreekt daarin vooral over compassie.

Maarten 't Hart over zijn boek 'Magdalena'



Datum

9 oktober

tijd

15.00 - 16.30 uur

locatie

[Leiden](#)

Aan tafel met...



Datum

9 oktober - 6 november

tijd

18.00 - 20.30 uur

locatie

[Den Haag](#)

Eten en praten, lezing en maaltijd, dat is 'Aan tafel met...' Op 9 oktober vertelt Maaïke de Haardt, hoogleraar 'Religie en gender' aan de Radboud Universiteit Nijmegen, over eten. Eten heeft namelijk veel te maken met wie we zijn en met onze identiteit. Op 6 november houdt predikant Reinhold Philip een inleiding over de betekenis van de maaltijd in de evangeliën en de vroegchristelijke kerk.

Bach's Hohe Messe: Benefietavond voor de verbouwing van de Geertekerk



Datum

11 oktober

tijd

19.30 - 22.15 uur

locatie

[Utrecht](#)

Jan van Ramshorst geeft op een beeldend-muzikale manier een inleiding over dit meesterwerk. Let op: u betaalt bij binnenkomst € 10,00 en liefst meer want opbrengst van deze avond komt ten goede aan de verbouwing van de Geertekerk.

Vrij en verdraagzaam geloven

**Datum**

12 oktober

tijd

20.00 uur

locatie

[Gouda](#)

Peter Nissen is hoogleraar spiritualiteitsstudies in Nijmegen en onlangs aangesteld als remonstrants predikant in Oosterbeek. Hoe zien Remonstranten het geloof?

Concert Natalie Merfort

**Datum**

25 oktober

tijd

15.00 - 17.00 uur

locatie

[Waddinxveen](#)

Sopraan Nathalie Merfort brengt een variatie aan liederen ten gehore, van Italiaanse belcanto tot Russische romantiek. Natalie Merfort is afgestudeerde zangeres van Codarts, Rotterdam heeft ook in Berklee Collage of Music in Boston gestudeerd. Ze schrijft sinds meer dan 20 jaar eigen liederen en werkt met veel verschillende muzikanten samen uit jazz, pop en wereldmuziek.

Poëzie-avond

**Datum**

20 november

tijd

20.00 - 22.00 uur

locatie

[Oude Wetering](#)

De dichter probeert het onzegbare zegbaar te maken in taal. Zo krijgen we soms heel even een glimp van een andere werkelijkheid

te zien. In het kader van de oecumene wordt deze poëzieavond georganiseerd rond het thema 'Verbondenheid'. Met zang van Jenny Verweij.

Toneelvoorstelling 'Spiegeltijd'

**Datum**

22 november

tijd

16.00 uur

locatie

[Gouda](#)

Filosofisch solothear in mystieke sfeer door Kirsten Benschop met veel vragen en nog minder antwoorden.

Kijk voor meer informatie over de landelijke activiteiten op:

www.remonstranten.org/agenda

Mijn moeder is mijn naam vergeten

Mijn moeder is mijn naam vergeten
Mijn moeder is mijn naam vergeten.
Mijn kind weet nog niet hoe ik heet.
Hoe moet ik mij geborgen weten?

Noem mij, bevestig mijn bestaan,
Laat mijn naam zijn als een keten.
Noem mij, noem mij, spreek mij aan,
o, noem mij bij mijn diepste naam.

Voor wie ik liefheb wil ik heten.

Neeltje Maria Min

Inhoud

<i>Van de redactie</i>	1
<i>Diepte</i>	2
<i>Van de kerkenraad</i>	3
<i>Diaconale collectes</i>	4
<i>Op de penning 1</i>	6
<i>Diepte – diaconaat</i>	7
<i>Wel en Wee</i>	9
<i>Op de penning 2</i>	9
<i>Komende preekbeurten</i>	10
<i>Collecten van de afgelopen diensten</i>	10
<i>Dat raakt diep</i>	11
<i>Komende activiteiten</i>	13
<i>‘Wie is mijn gids’</i>	13
<i>De Soefi beweging</i>	14
<i>Op de penning 3</i>	14
<i>Landelijke activiteiten</i>	15
<i>Mijn moeder is mijn naam vergeten</i>	18
<i>Activiteiten in het kort</i>	19
Colofon	19

Thema voor de volgende

Activiteiten in het kort

-7 oktober: ‘waar staan de Remonstranten nu eigenlijk voor?’
Lezing door Roos Ritmeester. Aanvang 19.30 uur

-9 oktober opening van de expositie ‘op twee benen’ van werk en
activiteiten van eigen leden en vrienden om 16.30 uur

-11 oktober: Culturele Zondag waar weer onze eigen kerk aan
meedoet.

-4 november / 10 februari / 6 april worden avonden georganiseerd
rond het thema; ‘Wie is mijn gids?’

-Op 15 november zal de heer Martin de Graaff, in het kader van de
Kruispoortlezingen, een inleiding houden over de Soefi beweging.

Colofon

Remonstrantse Gemeente

Kerkgebouw: Kruispoortstraat 8

Postbanknummer: 136240

Bankrekeningnummer/IBAN: NL09 RABO 0134 5853 56

E-mailadres: remonstrantenschoonhoven@mail.com

Website: www.remonstranten.org/schoonhoven

Voorzitter:

dhr. M.O. Boetes

Linnaeushof 2

2871 XV Schoonhoven

tel. 0182 385268

em. boete021@planet.nl

Vice-voorzitter:

mevr. A.P. Korpershoek

De Werf 18

2941 AZ Lekkerkerk

tel. 0180 665300

em. atiekorpershoek@gmail.com

Voorganger:

Ds. R. Ritmeester

Nieuwe Gracht 199

3512 LN Utrecht

tel. 030 2318301 of 06 21847106

em. roosrit@xs4all.nl

Penningmeester:

dhr. C.T. de Langen

Clausstraat 5

2855 AW Vlist

tel. 0182 501169

em. c.de.langen@kpnplanet.nl

secretaris:

dhr. R. Kuzee

Fazantstraat 26

2872 AK Schoonhoven

tel. 0182 384367

em. familiekuzee@ziggo.nl

Kosterij:

dhr. J. van der Oest

Kruispoortstraat 6

2871 DK Schoonhoven

tel. 0182 385829

em. Joh-oest@hetnet.nl

Ledenadministratie: Mevr. R. Janse

Kopij voor het eerstvolgende blad uiterlijk twee weken vóór de uitgave inleveren bij:

Dhr. J. van der Waal

Walnootstraat 27

2871 RX Schoonhoven

em. jvanderwaal@msn.com

Mevr. R. Janse

Korenbloem 4

2861 WT Bergambacht

em. h.m.janse@hetnet.nl

Belangstellenden kunnen zich abonneren op Gemeentegeluiden voor minimaal € 15,-- per jaar. Opgave bij Ria Janse, tel. 0182-385628.